

# Zonhove Wandelpaden



**Wandelroute GEEL. Dit pad volgt een route op het terrein van Zonhove. maximaal 1,3km lang**

Deze wandelroute wordt u aangeboden door Stichting Welzijn Zonhove, Wandelen op Wielen, IVN Son en Breugel, Lions club en w.s.v. OLAT

Start bij de Komeet. Volg het eerste deel de geel-blaauwe route. Ga rechtsaf en na 75m links het 1e pad in.



Op enkele paaltjes staan gele en blauwe strepen, volg de gele strepen.

Er zijn 3 afkortmogelijkheden:

- 1 Lengte wordt  $1,3 - 0,2 = 1,1\text{km}$
- 2 Lengte wordt  $1,3 - 0,71 = 0,59\text{km}$
- 3 Lengte wordt  $1,3 - 0,815 = 0,485\text{km}$



Tijdens de wandeling komen we verschillende bomen en planten tegen.

Bij de "Komeet" staat de moerasedik met kleine eikeltjes en diep ingesneeden blad. In het bos staan Amerikaanse eiken met dikke harde eikels en groot blad wat in de herfst mooi rood verkleurt. Ook de zomereik vinden we er met grote eikels met lange steel.



Naaldbomen hebben een opgerold blad en verschillende soorten kegels, klein, groot, hard en zacht. Loofbomen verliezen hun blad in het najaar.

De Groote Beek ontspringt ten noorden van Eindhoven op het landgoed De Groote Beek en loopt via Woensel,

Aanschot, industriegebied Ekkersrijt waar de beek Ekkersrijt erbij komt, over het terrein van Zonhove naar de Dommel. We steken de Groote Beek 2x over tijdens het wandelen.

Wie kent ze niet de paardenkastanje, wilde kastanje, met hun kleverige knoppen. In het voorjaar bloeien ze met mooie witte of rode kaarsen. In het najaar zijn er de mooie glimmende kastanjes. De bladeren vormen een

"hand" met vijf tot zeven vingers aan de top van een lange steel. Het Airbornemonument staat rechts langs de route en een bezoekje is de moeite waard.

Het monument is door de bewoners van Zonhove gemaakt in 1963. Speciaal voor de 70e viering van de bevrijding is het monument opgeknapt. Tegenover het Airbornemonument staat een prachtige Treurbeuk. Deze is te herkennen aan

de mooie slanke takken die naar beneden hangen en zijn in de winter erg mooi te zien. Op het einde van de route ziet u rechts het bovenste deel van de torenspits van het voormalige klooster van de broeders Alexianen, gesticht in 1914-1915.

Na het bruggetje over de Groote Beek bent u weer terug bij de "Komeet".

